

Formandsberetning 2019

v/Jannie Bertz på generalforsamling 7.maj 2019



Temadag og generalforsamling 2018

Vi havde valgt at dele dagen op hvor vi om formiddagen kunne 'nørde' med behandling, hvor Socialstyrelsen holdt oplæg om de Nationale Retningslinjer. Eftermiddagen blev brugt i selskab med skuespiller Jens Arentzen, som fortalte om hvad hans opvækst i utryghed (en mor der blev indlagt gang på gang i psykiatrien) har betydet for hans udvikling og måde at se sig selv og andre på. En historie også mange af vores borgere deler. Hans fokus var særligt på den manglende opfølgning fra de professionelle: Ingen underretning, ingen der spurgte, eller forholdte sig til han og broderens trivsel, ingen spurgte til deres behov for støtte, ingen fortalte børnene om moderens psykiske sygdom. Opfordringen til os fagpersoner: tal med børnene, spørg børnene!

Eftermiddagen havde vi åbnet op for alle Region Syds medlemmer.

Hvad skal barnet hedde?

GF 2018 vedtog at lade det være op til bestyrelsen at vælge et nyt navn til faggruppen. Der var enighed om at slette ordet 'misbrug' i navnet. Efter debat frem og tilbage i bestyrelsen endte vi på Faggruppen Stof. Kort og godt ☺

Flytte misbrugsbehandling?

I løbet af 2018 var der mange skrivelser omkring regeringens tanker om at flytte misbrugsbehandling over til regionerne, og herunder lå det lidt i kortene at flytte det ind under psykiatrien. Alle der har noget med dette område at gøre, har lavet en udtalelse på dette. Bestyrelsen fandt det også nødvendigt at komme med vores input, da vi oplevede at hele snakken blev meget sundhedsfagligt drejet. Den socialfaglige indsats var mange steder reduceret til kun at handle om bolig og økonomi. Vi havde god dialog med kommunikationsafdelingen i DS og vi aftalte at vente med at komme med et udspil, til Sundhedsreformen blev landet, så vi vidste hvad der konkret blev tænkt. Den var længere undervejs end vi havde forestillet os, men vi fik en debatindlæg i Jyllandsposten kort efter den kom ud. Her lagde vi vægt på at den socialfaglige indsats er vigtig da de problematikker som dobbeltdiagnosepatienter har, ofte er langt mere komplekse og grundlæggende end 'bare' misbruget og den psykiatriske diagnose.

<https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11175876/reform-maa-ikke-glemme-det-social-arbejde-med-de-mest-udsatte-mennesker/?fbclid=IwAR1r7SNIsMNhTrnEJnuaf8nEr3kCjLz5HWApJzPzDMO7GWWKQaWqR6sp0K4>

Faggruppeuddannelsen og pjece

I februar var Mia og Jannie på faggruppeuddannelse, hvor vi sammen med repræsentanter fra andre faggrupper havde undervisning i bl.a lobbyisme i kommunerne og hvordan vi får indflydelse på politiske beslutninger. Derudover arbejdede vi med et konkret mål for faggruppen, som har været et års tid undervejs, nemlig at få beskrevet hvad det er vi kan og hvorfor vi har en vigtig rolle indenfor misbrugsbehandlingen. Det kom der en pjece ud af, som vi særligt tænker rettet mod nye socialrådgivere på området, men også for alle os der nogle gange kan have svært ved at se hvad der specifikt gør os til os, da vi mange steder laver det samme som andre faggrupper (f.eks. pædagoger). Så det er en opfrisker på, hvad vi er uddannet til.

(Andre faggrupper blev meget inspireret af vores lille pjece og man overvejer at lave noget fra centralt hold som alle kan bruge).

Temadage mm.

- Igen i år var vi på KABS. Det er en god måde at netværke på, og få sidste ny viden og inspiration.

- Vi deltog i KLs konference om unge og misbrug.
- To fra bestyrelsen deltog på en temadag på Metropol om digitalisering og socialt arbejde. Dette medførte en spændende drøftelse i bestyrelsen efterfølgende (se referat fra 20.2.19).
- Vi blev igen i år inviteret til forberedende møde i Sundhedsministeriet forud for CND. Vi blev desværre ramt af sygdom og kunne ikke deltage.
- Mia deltog i Borgestadklinikens årlige konference Barnet & Rusen i september 2018 (i Oslo). I Norge diskuteres omlægning af afgiftning. Et flertal i Helsedirektoratet taler for, at denne kun skal foregå på de offentlige sygehuse. I dag nedtrappes den gravide kvinde ved frivilligt eller et tvangsmæssigt ophold på fx Borgestadklinikken – Norges største, private behandlingstilbud. Døgntilbud til de gravide kvinder nedlægges og dermed tabes igen mange års specialisering. Herhjemme drøftes igen på de indre linjer, tvang. Mia har fået rejst en række spørgsmål om status om antallet af gravide og udviklingen i det konkrete rusmiddelbrug. Der afventes fortsat ministerbesvarelse.

Panel ved psykologerne

I forbindelse med hele diskussionen om 'hvor skal misbrugsbehandlingen ligge?', afholdt psykologernes pendant til Stoffaggruppen en temadag hvor vi var inviteret til at deltage i en paneldebat med dem og FLOR. Spændende dag. En af pointerne vi kom med, var at vi anerkender, at der er stor forskel ude i kommunerne på misbrugsbehandling, og en ting der også kan være en sten i skoen, er alt det arbejde der bliver lagt i mellemkommunale refusions sager. Vi opfordrede KL til at lave en form for ensretning, så taksten f.eks. er den samme, klarhed over hvem indberetter til SMDB osv. Rafai som er konsulent på misbrugsområdet fra KL, var med blandt tilhørerne, så vi håber han tog det med sig hjem.

Organisering

Som vi også nævnte på GF sidste år, så har vi haft et mål om at lave tættere samarbejde med regionerne, klubberne og andre faggrupper. Vi må indrømme, at det ikke er gået som vi gerne ville. Der er ikke andre forklaringer end tid. Men vi har dog inviteret andre faggrupper til temadagens eftermiddagsprogram i dag, og var så heldige at have besøg af både alkoholbehandlere og folk fra hjemløse gruppen. Derudover har vi udfærdiget et tilbud om oplæg til Regionerne omkring gravide kvinder med stofbrug, og Øst har takket ja, så Mia skal holde oplæg her i maj. Syd og Nord vil vende tilbage.

Faggruppedag

Repræsentanter fra hver faggruppe inviteres hvert år til at møde og udveksle ideer og det er også denne dag, der er bindeleddet mellem DS' hovedkontor og faggrupperne. Mia og Carsten deltog. Der opstod en ide om en workshop til socialrådgiverdage i samarbejde med andre faggrupper. Der arbejdes videre med dette.

Høringssvar

Vi modtog i december lovforslaget til ændring af § 101 (netop det som oplægget i dag har handlet om). Bestyrelsen beklager, at vi i juletravlheden overså mailen og fik ikke givet svar ind til de politiske konsulenter i DS. Dog har vi heller de store kommentarer til forslaget, da det ser ud til at være noget der styrker behandling fremover; fokus på udredning, behandlingsplan, behandlingsgaranti og muligheden for brug af gavekort. Eneste hindring som vi ser det er økonomien, da virkeligheden er at man mange steder sparer på dette område. Vi er glade for at kravet om ASI er væk.

I det hele taget er vi meget optaget i bestyrelsen af de forandringer der sker på området. Rådet for Socialt Udsatte er for nyligt kommet med en ny analyse. Det fremgår heraf bl.a. at den intensive behandling er væsentligt reduceret. Døgnbehandling benyttes kun i begrænset omfang og pengene bruges ikke til at intensivere dagbehandlingen. Det typiske behandlingstilbud er ambulante tilbud med begrænsede tilbud. Socialministeren har umiddelbart udtalt, at hvis borgeren har behov for døgnbehandling, skal borgeren tilbydes denne. Vi vil i bestyrelsen følge ministerens øvrige svar.

Vi har afholdt 4 møder siden sidste GF. Og der har derudover været jævnlig mail og tlf kontakt især i forbindelse med debatindlægget.